

IN DE WATTEN VAN VIVIANE

In gesprek met Viviane Van Bijlen



Viviane legt andere mensen graag in de watten. Het is haar natuur om klaar te staan voor anderen en te werken aan een aangename sfeer.

8250 dagen

Viviane draagt de geschiedenis van Lidwina in zich. 36 jaar ... 8250 werkdagen ...

Bouw 1 is haar biotoop; sorteren, scannen, producten afwerken, bandjes voor festivals maken, kledij verpakken, kapstokken klaarmaken, technische kabels verbinden, inpakwerk voor Aldi en Colruyt, ...

Hoe fijner en technischer het werk, hoe liever.

En als er in de dagelijkse werking een probleem is, dan klinkt er al snel "Hé Viviane, kom eens kijken, ik zit vast ..." en dan is Viviane de helpende hand, zij heeft alles al wel eens meegemaakt.

De pluim voor het werk geeft Viviane liefst door aan haar collega's ... 'Onze' ploeg, de ploeg van Isabel, dat is een hechte ploeg, collega's die mekaar helpen, misschien wel meer vrienden dan collega's.

Na al die jaren nog graag opstaan om te gaan werken ... Dat doe je als je de collega's graag ziet.

"IK WEET OP WOENSDAG VAAK NIET WAT IK OP DONDERDAG GA DOEN,
ZOVEEL AFWISSELING IS ER,
EN NA AL DIE JAREN VERTROUW IK EROP
DAT HET WEL ZAL LUKKEN."

"ZOVEEL COLLEGA'S VERDIENEN HIER BIJ LIDWINA
ÉCHT EEN GROTE PLUIM
VOOR DE INZET WAARMEE ZIJ HUN WERK DOEN."

"En in de 36 jaar ... Tja, is er wel veel veranderd." Met de gezondheid van nu zou ze het werk van toen niet meer kunnen, maar gelukkig is Lidwina mee veranderd. Viviane kan haar kwaliteiten nog steeds inzetten. Ervaring en betrokkenheid... Dat is puur goud.

"IK DOE GEWOON MIJN WERK, EN ZO GOED MOGELIJK."
BIJ VIVIANE BETEKENT GEWOON ... BUITENGEWOON."

Pensioen

Zoals veel mensen de dagen aftellen naar hun pensioen, zo rekent Viviane er zich van weg. Ze is nog te jong, te zeer verbonden met haar bedrijf en doet het werkt nog steeds te graag om op rust te gaan. Een schone week is een week met 5 werkdagen, en elk jaar valt midden in het vaste werkritme een pareltje, een vakantie in Spanje, en dit jaar is het Benidorm.

“EN JA ... DIE KWAALTJES VAN ELKE 60'ER;
DIE STIJVE EN VAAK PIJNLIJKE KNOKEN,
DIE NEMEN WE ER GEWOON BIJ,
DAT KAN NIET ANDERS.”

“Pensioen, de toekomst, ... We zien wel...”
Viviane houdt het nog even op afstand.

Als we die deur toch even op een kier zetten,
dan zien we nu al dat Viviane ook dan iets zal
zoeken waar ze haar talent om voor anderen
te zorgen aan bod kan laten komen en waar
ze mee kan bouwen aan een fijne sfeer.
Misschien wel een kindercrèche?

‘Tante Viviane’ zorgt ook nu al vaak voor de
talloze neefjes en nichtjes, dus dat zit haar in
de vingers.



AUTEUR: PAUL GOOSSENS / VERTELLER: VIVIANE VAN BIJLEN / FOTOGRAFIE: DUIZEND WOORDEN

Feestcomité

Voor sfeer en gezelligheid krijgt Viviane een 10.
Attenties op de werkvloer, verjaardagen, ... Viviane
komt na zoveel jaar nog graag naar 't werk om
collega's te ontmoeten, te waarderen en te
genieten van de sfeer.

Met het Feestcomité wordt er gewerkt aan de sfeer
en de verbondenheid van de hele groep, de hele
familie Lidwina.

“60 jaar Lidwina”, dat zal niet ongemerkt voorbij
gaan, zoveel is zeker!

“IN DE IDEEËNBUS IN MIJN HOOFD

ZIT MEER IN

DAN DAT WE OP EEN HEEL JAAR KUNNEN UITVOEREN.”

Gezocht

Viviane heeft deugd van sociale contacten, samen
koffie kletsen, verhalen vertellen, het samen
gezellig maken. Hoe fijn zou het zijn om samen
met anderen, die dit ook graag doen, te kunnen
handwerken, naaien, knutselen ...

Een hobbyclub waar mensen mekaar ontmoeten,
samen dingen maken en mekaar ideeën bezorgen
van wat er zoal mogelijk is. Tja, eigenlijk een soort
'Lidwina' maar dan zonder de bedrijfsvoering rond
productie en loon.



Benieuwd naar de toekomst

Lidwina als bedrijf bouwt aan een bijzondere
toekomst waar Viviane reikhalzend naar uitkijkt.
Mogelijk zal zij als personeelslid de uitwerking niet
meer helemaal meemaken. De tijd tikt verder.
Maar toch ... Gezien haar staat van dienst zal
Viviane zeker eregast zijn op de openingsreceptie.

“IK BEN BENIEUWD HOE DE NIEUWE BOUW ERUIT GAAT ZIEN...

BENIEUWD WAT ERMEE ZAL GEBEUREN...

BENIEUWD WIE ER ZAL WERKEN...

IK BEN BENIEUWD NAAR DE TOEKOMST VAN LIDWINA.”